

Wat een geweldig feest !

Het had even geduurd maar op zondag 8 mei was het jubileumfeest van Hart in Actie dan eindelijk een feit. Zo rond 14:30 uur kwamen de eerste gasten de zaal van het Lagerhuis binnen. De tachtig gasten vonden allemaal een plekje in de gezellige feestzaal. Iedereen werd meteen voorzien van koffie en thee en heerlijke vlaai van bakkerij Verkerk uit Langenboom, gesponsord door Mark de Klein van Schoenmakerij & Sleutelservice uit Mill. De gasten buurten met elkaar of hun leven er van af hing. Deze sfeer werd onderbroken toen Wilma de Klein enigszins verward de microfoon nam en de gasten van Hart in Actie toesprak. Ze vertelde dat de voorzitter zo maar ineens vertrokken was en in geen velden of wegen meer te zien en te vinden was. Ze probeerde de gasten gerust te stellen.



Op dat moment kwam er een wildvreemde vrouw de zaal in stiefelen met een grote parasol, richting podium. Ze riep: "Ben jij Wilma? Ik ben de zus van Guus". Vlak voor het podium valt ze en kruipt ze het podium op. De papieren vliegen in het rond; ze staat op en begint meteen te tetteren dat ze Guus moet vervangen.

De hilariteit in de zaal is groot en de gasten laten de onzin en grollen over zich heen komen. Na deze niet alledaagse opening van het jubileumfeest zet Sunnyboy Jan gezellige muziek in waarna de meest fanatieke dansliefhebbers meteen enthousiast de dansvloer op gaan. Zo rond de klok van 18:00 uur werd een heerlijk uitgebreid buffet, gedeeltelijk gesponsord door een bekende van het bestuur, op een feestelijke wijze met vuurwerk geopend.



Na het heerlijke eten werd de feestdag toch nog op een serieuze wijze door onze voorzitter Guus Fonteijn afgesloten. Hij dankte de medewerkers van het Lagerhuis voor het heerlijke buffet en de geweldige service en Sunnyboy Jan voor de passende muziek. Daarna bedankte hij de contactpersonen van de sportgroepen en de sportleiders voor hun belangrijke inzet in de afgelopen 27 jaar. Als laatste bedankte hij zijn mede-bestuursleden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Het jubileumfeest werd zo een verhaal van eindeloos buurten, drinken, dansen, lekker eten en gewoon onbezorgd feest vieren!