

Misbruik....

DE ENE schokkende onthulling is nog niet aan verwerking toe of de volgende dient zich alweer aan. Wie had ooit gedacht dat we ook in ons eigen Nederland zoveel seksueel geperverteerden de kost gaven. Zo lees ik in de Volkskrant van gisteren (deze column schijf ik op donderdag 23 november 2017): *'De laatste anderhalve maand hebben maar liefst dertig vrouwen klachten ingediend over seksueel misbruik door tantramasseurs.'*



Steeds meer hoor je de vraag die je ook aan jezelf stelt, eerst schuchter, dan harder en dwingender: 'Ben jij al in je jeugd seksueel misbruikt? Niet eromheen draaien. Mag eventueel ook later zijn hoor,'

Er wordt diep in het geheugen gegraven en jawel hoor: seksueel misbruikt. Enfin, zou kunnen. Dat aanmoedigende klopje op je bips dat je oom je gaf, vergezeld van de woorden: 'Ga jij maar fijn buiten spelen', was dat wel uit aardigheid gedaan of kwam hij toen aan zijn gerief? Tante die je op je verjaardag zo hard aan haar boezem klemde dat je naar adem snakte, deed ze dat uit liefde voor haar schrale neefje of was ze op een woeste jacht naar de toppen van het genot?

Al die vreselijke dingen die nu naar boven komen maken dat je op straat ook heel anders loopt en kijkt. Als ik met ons huisdier 'Blacky' langs de hekken van de speelplaats van basisschool de Lens aan de Langenboomseweg loop zie ik een juf een kindje optillen. Als dat maar goed gaat. Trouwens wat doe ik daar zelf voor de hekken van de school? Ik verhaast mijn pas en beland aan de overkant van Sportcentrum Fitland. Voor de ingang staat een meisje met een tekenmap onder haar arm. Je gaat me toch niet vertellen dat ? Honderd meter verder, net om de hoek op de Hoogveldseweg, kom ik een bekende tegen. Schichtig kijken we elkaar aan en vermoeden verschrikkelijke geheimen.

Zou alles, sport, onderwijs, leger, het leven zelf, alleen maar tot dekmantel dienen voor ontzettend gejuwetwel? En nu hebben we het alleen nog maar over seksuele misbruik. Maar denk eens aan het gewone gebruik! Zou ons land alleen maar uit een zinderende hoop van aan en in elkaar penetrerende beestmensen bestaan?

Toon Hermsen, november/december 2017

Uw erevoorzitter